

redactie

Beste lezer(es),

Voor u ligt het zomernummer van het *Signaal*. De periode, waarin we nu leven, wordt wel 'komkommertijd' genoemd. Er gebeurt dan doorgaans weinig.

Ook in de kerk vinden, buiten de kerkdiensten om, weinig bijeenkomsten doorgang. Toch hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden of staan deze op de planning. Meer hierover leest u in dit *Signaal*.

We wensen u, mocht u op vakantie gaan, een goede reis. Een goed reisadvies, geldig voor elke bestemming, vindt u op de één na laatste pagina.

De redactie



Het volgende nummer van het *Signaal* zal D.V. verschijnen in september 2021. Kopij is tot de **1^e van die maand** welkom op het genoemde kopij-adres hiernaast.

Deze uitgave wordt u aangeboden door de hervormde gemeente te Langerak. Heeft u een reactie, suggestie, vraag of opmerking, dan kunt u altijd bellen met de redactie of schrijven naar het kopij-adres.

Redactie Arjan Wink
Wilmer Wink

Kopijadres Melkweg 2b
2967 LA Langerak
(0184) 602138

signaalredactie@hotmail.com

Predikant vacant
Slotlaan 6
2967 XE Langerak
(0184) 701361

Scriba M. Versluis jr.
Waal 17a
2968 GB Waal
06-18070052

Diaconie A.N. Jongkind
Slotlaan 14
2967 XE Langerak
06-42082092

Penningmeester Maurits Versluis sr.
Waal 17
2968 GB Waal
(0184) 601746

't Anker (0184) 602007
Lekdijk 153

Beheerder Fam. De Bruin
't Anker Lekdijk 101
2967 GE Langerak
(0184) 601883



Zomerzon

Zon, zomer, zomerzon,
het licht van blijde dagen,
een glans die ons mag dragen
als hemels warmtebron.

Zon. zomer, zomerlicht,
dat alles zal verwarmen
met liefdevolle armen,
een glimp van Gods gezicht.

Zon, zomer, zomerglans.
Gods licht in donkere dagen.
Zijn armen die ons dragen,
en elke dag een nieuwe kans.

Zon, zomer, zomerpracht,
die oproept elke morgen.
Een teken van Gods zorgen,
een licht na elke nacht.

Zon, zomer, zomerzang.
De vogels die nog zingen
van zoveel mooie dingen,
en van Gods liefde levenslang,

Diny Beijersbergen - Groot

kerkdiensten

Gaat tot Zijn poorten in met lof, met lofzang in Zijn heilig hof.

Hartelijk welkom in de samenkomsten van de gemeente!

4-jul	ds. J.W. Sparreboom, Nieuwerkerk	prop. J. Speksnijder, Gouda
11-jul	ds. J. Domburg, Aalst	prop. D.A. Burggraaf, Arkel
18-jul	ds. M.W. Westerink, Veenendaal	ds. J. Belder, Harskamp
25-jul	dienst in Nieuwpoort	ds. W. P. van der Aa, Waalwijk
1-aug	Prop. P. v.d. Schee, Hoevelaken	dienst in Nieuwpoort
8-aug	dienst in Nieuwpoort	prop. A.S.N. Noorland, Nieuwer-
15-aug	ds. J.A.H. Jongkind, Langerak	dienst in Nieuwpoort
22-aug	ds. G. v. Wolfswinkel, Everdingen	ds. J. van Belzen, Maassluis
29-aug	ds. A.A.W. Boon, Veenendaal	ds. A.C. Borsje, Zwartebroek
5-sep	ds. J.S. Heutink, Katwijk (H.A.)	ds. P. Vermaat, Veenendaal
12-sep	ds. B.F. Bakelaar, Krimper a/d Lek	ds. R.R. Elsinga, Gorinchem
19-sep	prop. W.M. Koudijs, Zeist	ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek
26-sep	ds. C.M. Baan, Nieuwpoort	ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld





Water met een verhaal!

“Wie geeft mij water te drinken uit de bron van Bethlehem?” (2 Samuël 23:13-19)

David was zijn leven niet meer zeker sinds hij door God tot koning was gezalfd. In het begin was het koning Saul die hem naar het leven stond. Later waren het de Filistijnen die hem en zijn veel kleiner legertje onschadelijk wilden maken. Je kan het eigenlijk geen legertje noemen. Slechts een man of dertig. Maar onderschat ze niet! Ze worden niet voor niets Davids helden genoemd! David en zijn mannen hielden zich schuil in de grot van Adullam. Het zag er naar uit, dat het niets meer met hem en zijn koninkrijk zal worden.

Tijdens een gesprek met drie van hen, grijpt de situatie hem zo aan, dat hij verzucht: “Wie geeft mij water te drinken uit de bron van Bethlehem, die bij de poort ligt?” Niet dat zij gebrek aan water zullen hebben gehad, of dat het water in Bethlehem veel beter geweest zal zijn. In ieder geval niet zoveel beter dat iemand daar zijn leven voor zou moeten wagen. Trouwens als je echt dorst hebt, ben je al blij met water dat wat minder fris of helder is. Met regenwater bijvoorbeeld. Het bronwater in Bethlehem, zal voor David zo speciaal zijn geweest, omdat hij dat zal hebben geassocieerd met de mooie tijd die hij daar zal hebben gehad. Het zal nostalgie zijn geweest. Hij droeg daar in der tijd zorg voor de schapen van zijn vader. Die gaf hij ook te drinken uit die put en hij dronk er ook zelf uit. Hij speelde er op zijn harp en dichtte er zijn psalmen. Hij leefde daar dichtbij de HEERE! Het zal de tijd zijn geweest van de eerste liefde! Dáár zal dat verlangen, die dorst, mee te maken hebben gehad.

Als je ouder wordt heb je dat nogal eens. Vooral als het leven niet gaat, zoals je graag zou willen. En je denkt dat alles vroeger beter en mooier was. Dat je terugverlangt naar de tijd dat het met de Kerk, en / of met je geloofsleven beter ging dan nu. Dat je met David zegt: “Och werd ik derwaarts weer geleid!” Wat daar verkeerd aan is, is als we de Kerk van toen, en / of ons geloofsleven van toen nodig hebben om weer net zo te kunnen geloven als toen. Dat ons geloof daarvan afhangt, in plaats van alleen van Christus en Zijn genadevolle en zekere Evangeliebeloften.

Dat was ook na de ballingschap het geval bij de oudste generatie van het volk Israël. Bij hen die de eerste tempel nog hadden gekend. Dat zullen er niet veel zijn geweest, omdat de ballingschap 70 jaar heeft geduurd, en de meesten van hen daar gestorven zullen zijn. Toen de nieuw tempel uit het puin herrees (Ezra 3) waren zij bedroefd en huilden luid, zoals ze dat doen in een Oosters land als Israël is in geval van grote rouw. Daarentegen de nieuwere generatie, van wie er velen ook al niet meer zo jong waren, die de eerste tempel niet hadden gekend, die waren blij en juichten. En hun gejuich overstemden het weeklaag van de ouderen. En aangezien ook de Kerk het van hen moest hebben, was dat alleen maar verblijdend. Terug verlangen naar het oude en vertrouwde zou het herstel van de Kerk geen goed hebben gedaan. Dat zou een domper op de terugkeer hebben gezet!

Terugverlangen naar vroeger om weer net zo te kunnen geloven als vroeger, werkt verlamdend. Dat stemt somber en maakt passief. Achterom zien, zegt de Heere Jezus, maakt ongeschikt voor het Koninkrijk van God! De apostel Paulus schrijft daarom aan de gemeente van Filippi, te vergeten wat achter hen is, en zich uit te strekken naar wat voor hen is!

De remedie in geval van kerkelijke achteruitgang, zoals wij die ook in onze tijd beleven, is dat we ons verootmoedigen voor God en Hem bidden om een opwekking. Om daar dan verwachtingsvol naar uit te zien. Pleitend op Zijn belofte dat Hij met ons zal zijn tot aan de voleindiging van de wereld. Dat zou ook de weg voor David zijn geweest. Inmiddels zijn nagenoeg al Gods beloften aan David gedaan, vervuld! Hij is koning geworden over heel Israël! De Messias is geboren uit zijn nageslacht! Het is Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren geworden. Hij is de Bron geworden van het levende water. Dat is écht ander water! Hij heeft daarvan gezegd, dat wie daarvan drinkt, in der eeuwigheid niet meer zal dorsten. En dat het van hem of haar die er van drinkt, zélf een bron zal maken van het levende water. En dat stromen van dat water uit zijn / haar binnenste zullen vloeien. Stromen van de Heilige Geest! Stromen van zegen!

Naar dát water, kunnen wij niet genoeg dorsten én om bidden! Van dat water moeten wij niet alleen drinken, willen wij het eeuwige leven ontvangen, maar ook nieuwgeboren mensen worden. Willen wij echt als christen kunnen leven. Dat wil zeggen leven, zoals Johannes in een van zijn brieven schrijft, zoals Jezus geleefd heeft: liefdevol en dienstbaar naar onze naasten toe. Van dat water moeten wij iedere keer weer opnieuw drinken, willen wij in een tijd van beproeving, zoals wij die momenteel beleven, niet afvallig worden, of zoals bij de Schriftgeleerden het geval was eindigen als een discipel van Mozes!

Om aan dat water te komen hoeven wij niet -wat die drie helden van David wel moesten doen om aan het water uit Bethlehem te komen- ons leven te wagen. Hoeven er van onze kant ook niet eerst veel tranen te worden geschreid, en veel strijd te worden gestreden en veel gebed te worden gebeden en veel leed te worden geleden. Hoewel het geloofsleven daarmee wel gepaard kan gaan. Ons wordt geen gemakkelijke reis beloofd. Maar het is geen voorwaarde om aan dat water te komen.

De Heere Jezus, onze sterke Held, heeft dat voor ons gedaan. Dood, hel, en duivel heeft Hij overwonnen. In die weg heeft Hij voor ons dé bron van heil ontsloten. Hij is de Enige, Die al de leegten van ons hart, ons heimwee, ons gemis, niet alleen volkomen kan vervullen maar dat ook wil doen! Hij is de Enige, Die ons écht gelukkig kan en wil maken. En die Bron is dáár te vinden waar Hij iedere zondag weer opnieuw wordt aangewezen en aangeprezen! En waar wij zonder onderscheid worden uitgenodigd om te komen tot Hem om onze dorst aan Hem te lessen.

Ds. H. Penning



verjaardagen

5-7	Mevr. L.M. Lock - Kok	Lekdijk 160	2967GH	70
6-7	Dhr. J.P. den Besten	Hennepstraat 23	2965CA	80
7-7	Dhr. M. van den Dolder	Julianastraat 42	2967EG	73
9-7	Mevr. M. Heijkoop	Hennepstraat 24	2965CB	91
21-7	Mevr. J. Lakerveld - de Graaf	Julianastraat 1	2967ED	78
24-7	Mevr. J. den Hartog - Borsje	Wilhelminastraat 36	2967EX	75
24-7	Mevr. T.E. den Hartog - Boerma	Vlietzicht 105	2965CG	76
25-7	Dhr. D. Slob	Lekdijk 137 a	2967GG	73
26-7	Mevr. H. den Besten - Muilwijk	Julianastraat 11	2967ED	78
26-7	Dhr. C.B. Verweer	Waal 12	2968GB	79
27-7	Dhr. E.E.B. Erkel	Van Goyehof 9	2967XG	73
2-8	Mevr. G.J. Aanen - Maat	Lekdijk 116	2967GE	89
6-8	Mevr. W.F. Storm - van Geest	W v Langherakeln 62	2967XH	73
6-8	Dhr. M.H. Bloemendal	Julianastraat 24	2967EE	78
16-8	Mevr. J.H.P. den Hartog - vd Bosch	Nassastraat 1	2967EH	73
17-8	Dhr. N. Pek	Lekdijk 47	2967GC	93
21-8	Dhr. J.W. Stigter	Heulkamp 5	2965CD	77
27-8	Mevr. T.M.C. Rozendaal - Beems	W v Langherakeln 86	2967XH	75
28-8	Mevr. E. Kroon - Borsje	Vlietzicht 76	2965CG	77
4-9	Mevr. Y.M.H. Brouwer - Joele	Van der Willighlaan 3	2967ES	71
6-9	Mevr. T.A. de Graaf - van Bergeijk	Hennepstraat 14	2965CB	76
9-9	Dhr. A. Versluijs	Dillenburgstraat 1	2967EA	79
10-9	Mevr. G. Stigter - Hoogendoorn	Heulkamp 5	2965CD	74
10-9	Mevr. J.W. Battes - de Graaf	Wilhelminastraat 27	2967EV	90
15-9	Dhr. H. de Groot	Wilhelminastraat 55	2967EW	70
19-9	Mevr. S.W. Boote	Julianastraat 42	2967EG	76
19-9	Mevr. G.E.J.A. Bloemendal - Zwijnenburg	Julianastraat 24	2967EE	77
25-9	Mevr. M. Boelen - Stigter	Vlietzicht 126	2965CG	73
28-9	Mevr. M.H. Geerars - de Kleuver	Lekdijk 14	2967GA	93
29-9	Mevr. H. Blokland - van Kleij	Julianastraat 27	2967ED	76
30-9	Mevr. M.J. Ros - den Besten	Hennepstraat 25	2965CA	71

zondagsschool

Zondagsschool Rehobôth

Het zondagsschool seizoen zit er weer op. De eerste helft konden we fysiek bij elkaar komen en de tweede helft hebben we online gedaan. We zijn dankbaar dat we elkaar op deze manier konden ontmoeten.

Het seizoen hebben we met elkaar afgesloten met een spelletjesmiddag rondom het Anker. Met elkaar hebben we verschillende spellen gedaan. Het was erg fris die middag met hier en daar wat regendruppels, maar dat mocht de pret niet drukken. Verder hebben we die middag nog afscheid genomen van Marieke.

De pinksterviering hebben we dit jaar ook digitaal gedaan. Door de kinderen zijn er verschillende bijdragen ingestuurd met een gedicht, Bijbellezing, lied of iets anders. Zo konden we toch nog met elkaar de viering samenstellen. De pinksterviering was tevens de laatste activiteit van dit seizoen.

Het volgende seizoen hopen we te beginnen op 3 september.

Hartelijke groeten de leiding en de kinderen van de zondagsschool

The logo consists of the letters 'HVD' in a bold, black, sans-serif font, enclosed within a rounded rectangular border.

HVD

Als HVD kunnen we nog niet zo veel ondernemen. In de stille week voor Pasen hebben we een paasprogramma gepresenteerd vanuit de kerk, waar u naar kon kijken en luisteren. We hopen dat we na de zomer weer iets kunnen organiseren in het Anker.

Ook hebben we verdrietige dingen meegemaakt. Op 9 mei heeft de Heere uit ons midden weggenomen Mary Zwijnenburg-van der Heiden. Ze heeft zich meer dan veertig jaar ingezet voor de HVD, dit werk deed ze met plezier en het had haar hart, ze is vast bij velen van u op bezoek geweest. Ondanks haar ziekte kon Mary het werk van de HVD niet loslaten.

We hopen dat haar werk in Gods koninkrijk tot zegen is geweest. We wensen Albert, de kinderen en klein kinderen de nabijheid van God toe.

Hartelijke groeten van alle dames van de HVD

Kerkrentmeesters

Collecteopbrengsten

De collecten in de diensten hebben de volgende totaal opbrengsten opgeleverd (stand 1-juni); maandelijks telling collecte kerkrentmeesters 4.500 euro, extra collecte kerkrentmeesters 3.487 euro, collecte ten bate van het onderhoudsfonds 556 euro. De collecte inkomsten lopen hiermee wat achter op de begroting 2021.

Stand vrijwillige bijdrage (Kerkbalans)

Momenteel is reeds een bedrag van 34.519 euro binnen aan vrijwillige bijdragen (stand 1-juni). In de begroting 2021 is een opbrengst van 47.000 euro opgenomen. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Jaarrekening 2020

De jaarrekening is inmiddels opgesteld en zoals u in de vorige editie van het *Signaal* heeft kunnen lezen hebben we het jaar 2020 financieel gezien positief kunnen afsluiten. De jaarrekening ligt momenteel bij de controlecommissie. Vervolgens zal deze in de kerkenraad worden vastgesteld en ligt deze nog een week ter inzage voor gemeenteleden voordat hij kan worden ingediend bij de PKN.

Livestream

Het is u misschien opgevallen dat de livestream van onze diensten via YouTube af en toe wat hapert. Dit heeft te maken met de snelheid van de internetverbinding vanuit onze kerk. Daar de verbinding via de kabel van KPN te weinig capaciteit heeft om een live videostream op te zetten is er voor gekozen dit via een mobiele 4G-verbinding te doen. Blijkbaar is dit zo nu en dan ook niet toereikend. Er wordt gezocht naar een oplossing om dit te verbeteren. Heeft u suggesties laat het gerust aan een van de kerkrentmeesters weten.

Stel dat dit probleem zich tijdens de dienst voordoet kunt u ervoor kiezen mee te luisteren via kerkomroep.nl.

Pastorie

We willen graag de pastorie weer gereed maken voor toekomstige pastoriebewoners. In overleg met de commissie van beheer hebben we besloten om het toilet op de begane grond op te knappen. Ook wordt in de woonkamer, gang en toilet een nieuwe PVC-vloer gelegd. Verder wordt het houtwerk dat versleten is, gerepareerd en opnieuw geschilderd.



We willen graag gebruik maken van de inzet en talenten van onze gemeenteleden en vragen voor de volgende werkzaamheden vrijwilligers:

- Slopen oude toilet (demonteren sanitair, verwijderen tegel)
- Verwijderen behang in de woonkamer (één wand)
- Behangen één wand in de woonkamer met vliesbehang
- Witten plafond
- Sauzen van de wanden in de woonkamer.
- Schoonmaken houtwerk buitenom

We hopen de komende weken te starten met deze werkzaamheden. Herman Korevaar heeft de coördinatie en maakt ook een planning van de werkzaamheden. Als u het leuk vindt om te helpen bij één of meerdere werkzaamheden dan kunt u zich opgeven bij Herman.

Vele handen maken immers licht werk!

Tel: 0184-602717 / 06-10739007 | hermankorevaar@kpnplanet.nl

Kerkrentmeesters

Zomertentoonstelling in Nijkerk

Ieder jaar is in het Israëlcentrum in Nijkerk een tentoonstelling te bezoeken. Ook dit jaar hebben ze gezorgd voor een zomertentoonstelling met als titel: Tijdreis met Janiv.

De Joodse gids Janiv neemt u mee op een tijdreis door de geschiedenis van het volk Israël. Zo ontdekt u meer over Gods plan met Israël. Bezoek Abrahams tent en ontdek waarom de Heere God hem koos om een groot volk te worden. Beleef hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van Israël.

Wat gebeurde er met Israël na de Bijbelse geschiedenis? En wat is er terechtgekomen van die belofte aan Abraham voor het volk Israël? Leer hoe het volk eeuwen ballingschap overleefde om vandaag de dag een teken van Gods verlossing te zijn! Beleef zo heden, verleden en toekomst.

Aanmelden is verplicht en gaat via: zomertentoonstelling.nl/reserveren of telefonisch 033-2458824. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9:30 - 15:30 uur. Zaterdag 10:30 - 15:30. Zon- en feestdagen gesloten.

De toegang is gratis! Het adres is: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk.

Israëlcommissie

Reizen

Wat baat het, veel gereisd in landen wijdgelegen,
Zo gij niet in en gaat des Heeren smalle wegen?
Wat baat het te bezien zo menig schone stad,
Zo gij het hemelrijk in t harte niet bevat?
Wat baat het dat gij roemt van velerhande spraken,
Indien des Geestes taal u niet en kan vermaken?

Wat baat het dat gij weet, en vele daarvan kout*,
Hoe hier of daar een waard zijn gasten onderhoudt,
Indien gij niet en weet hoe dat gij moet onthalen
Die Gast die in uw ziel komt van de hemel dalen?
Reist vrij ter plaatse waar gij vreemde dingen ziet,
Maar wacht u, en vervreemdt van uwe Schepper niet.

Jacobus Revius (1586-1658), in: *Over-Ysselsche Gezangen*



*kout: komt van het werkwoord 'kouten', dat zoiets betekent als 'gezellig praten'.

