

Zondag 27 september 2020

09.30 uur: dr. T.T.J. Pleizier, Groningen

18.30 uur: ds. M.W. Westerink (bediening Heilige Doop)

Zingen voor de dienst: v.m. Gezang 230: 1 en 5; n.m. Gezang 231: 1, 2, 3 en 4.

Oppasdienst: Annemarie Hakkesteegt en Manuëla Spelt.

Collecten: A.s. zondag wordt de eerste collecte gedeeld tussen diaconie en kerkrentmeesterschap, de tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: Zondagavond zal Job Schippers (Graafland 80, Groot-Ammers) worden gedoopt. De Schriftlezing is Mattheüs 28:16-20. Vers 19 is de tekst, waar de Heere Jezus het bevel geeft om discipelen te maken en te dopen.

Opgave diensten: U kunt zich voor de diensten van 27 september en de diensten van 4, 11, 18 en 25 oktober aanmelden bij Gijsbertine Verhoef (gijsbertineverhoef@hotmail.com/0610547448). U en jij zijn van harte welkom!

Overlijden: Op 16 september overleed Jacob Willem van Nielen. Jaap overleed op de leeftijd van 46 jaar. We zijn verslagen door dit grote verlies. Jaap was een vriendelijke en optimistische man. Hij heeft veel mogen betekenen voor de mensen in zijn omgeving. Door de jaren heen heeft Jaap binnen en buiten de kerkenraad bijgedragen aan de opbouw van onze gemeente. De afgelopen jaren was hij voorzitter van onze kerkenraad. We zijn dankbaar voor al datgene wat Jaap voor onze gemeente heeft gedaan. Nog maar twee maanden geleden kreeg Jaap te horen dat hij ernstig ziek was. In de moeilijke laatste weken mocht hij rust vinden bij de Heere en de hoop uitspreken dat hem een betere toekomst wacht. Ik ben dankbaar dat we de dag voor Jaaps overlijden bij hem thuis het avondmaal mochten vieren. Het avondmaal is een voorsmaak van de heerlijke toekomst die Gods kinderen wacht. Op de rouwkaart staan woorden uit de Avondzang: *...daar 't in een stil vertrouwen leeft, dat Gij ons onze schuld vergeeft.* Met dit stille vertrouwen kunnen we leven en sterven. Afgelopen dinsdag heeft de dankdienst voor Jaaps leven plaatsgevonden in onze kerk. In deze samenkomst stond Psalm 23:4b centraal: *Ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij.* Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats achter de kerk. Jaap laat veel mensen achter die van hem houden. We denken in het bijzonder aan Anita, Lianne, Joël en Julian. Daarnaast aan Jaaps ouders Wim en Merie van Nielen en hun familie en schoonmoeder Riek Blokland en haar familie. We wensen iedereen die getroffen is door dit ingrijpende verlies de troostende nabijheid van de Heere toe. Het adres van de familie Van Nielen is: Schootsveld 22, 2965 CK Nieuwpoort.

Catechisatie: Komende maandag (28 september) begint de catechisatie weer. De 12-14 jarigen zijn om 18.30 uur welkom in 't Anker. De 15+ groep begint om 19.30 uur. Tot dan!

Ontvangen: Bezoekbroeder Maarten Hakkesteegt ontving € 20,- voor de kerk. Waarvoor hartelijk dank.

Kerkradio: Op vrijdag 25 september kunt u luisteren naar MuziekPoort. Op vrijdag 2 oktober is D.V. de eerste uitzending van Kerkklanken van dit seizoen. Een goed luisteruur toegewenst.

Ten slotte: Een hartelijke groet uit de Slotlaan, M.W. Westerink