

redactie

Beste lezer(es),

Aangenaam verrast waren we als redactie door de volstromende mailbox. Dank voor uw en jouw bijdrage.

Er kwamen onder andere berichten binnen van de clubs, 'zingen na de dienst' en de HVD. Het geeft dat een nieuw winterseizoen aanstaande is.

Verder treft u ook in dit *Signaal* de vertrouwde rubrieken aan, zoals de overdenking en de verjaardagen.

Veel leesgenoegen toegewenst!

De redactie



Het volgende nummer van het *Signaal* zal D.V. verschijnen in december 2018. Kopij is tot de **1^e van die maand** welkom op het genoemde kopij-adres hiernaast.

Deze uitgave wordt u aangeboden door de hervormde gemeente te Langerak. Heeft u een reactie, suggestie, vraag of opmerking, dan kunt u altijd bellen met de redactie of schrijven naar het kopij-adres.

Redactie Arjan Wink
Wilmer Wink

Kopijadres Melkweg 2b
2967 LA Langerak
(0184) 602138
signaalredactie@hotmail.com

Predikant ds. M.W. Westerink
Slotlaan 6
2967 XE Langerak
(0184) 701361

Scriba A.T. Zwijnenburg
Lekdijk 51
2967 GC Langerak
(0184) 602659

Diaconie A.A. den Besten
Lekdijk 144a
2967 GH Langerak
(0184) 602110

**Penning-
meester** Maurits Versluis
Waal 17
2968 GB Waal
(0184) 601746

't Anker (0184) 602007
Lekdijk 153

**Beheerder
't Anker** Fam. De Bruin
Lekdijk 101
2967 GE Langerak
(0184) 601883



Geloven is geluk

*Geloven is geluk; is gave van de Heer,
om, niet begrijpend, toch te blijven hopen;
in vast vertrouwen achter Hem te lopen
al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer.*

*Geloven is geluk. 't Bestaat soms in één woord:
Rabbouni! Meester! Niets meer te verlangen
dan uit Zijn mond de zegen te ontvangen
die je beschermt tot dóór de nauwe poort.*

*Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer;
je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.
Alleen als je 't met anderen wilt delen
bemerkt je vol verwond'ring: het wordt méér!*



Nel Benschop



kerkdiensten

*Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.*

Hartelijk welkom in de samenkomsten van de gemeente!

	9.30 uur	18.30 uur
7-okt	prop. J.A. Hoogesteger, Ouderkerk a/d IJssel	ds. J.A.H. Jongkind, Brandwijk
14-okt	ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos	ds. M.W. Westerink
21-okt	ds. M.W. Westerink (dovendienst)	ds. M.W. Westerink
28-okt	prof. dr. W. Balke, Den Haag (jubileumdienst)	ds. B. F. Bakelaar, Krimpen a/d IJssel
4-nov	ds. M.W. Westerink	ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek
7-nov	ds. M.W. Westerink 14.30u dankdag	ds. M.W. Westerink 19.30u
11-nov	ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam (voorbereiding H.A.)	ds. E.G. de Kruijf, Capelle a/d IJssel
18-nov	ds. M.W. Westerink (viering H.A.)	ds. M.W. Westerink (dankz. H.A.)
25-nov	ds. M.W. Westerink	ds. J.W. Verboom, Gr.-Ammers
2-dec	ds. J. van Belzen, Serooskerke	ds. M.W. Westerink
9-dec	ds. M.W. Westerink	ds. C.G. Baan, Nieuwpoort
16-dec	ds. M.W. Westerink	ds. M.W. Westerink
23-dec	ds. A. Schroten, Leerdam	ds. E. van Wijk, Sprang
25-dec	ds. M.W. Westerink (1e kerstdag)	prop. C.B. Westerink
30-dec	ds. P. Vroegindeweyj, Lexmond	ds. P. Vermaat, Arnhem
31-dec	oudejaarsdag	ds. M.W. Westerink 19.00u
1-jan	ds. M.W. Westerink 10.00u	nieuwjaarsdag





Het verleden als brug naar de toekomst

Ik zal de daden van de Heere gedenken. (Psalm 77: 12a)

Veel christenen ervaren Gods nabijheid en steun in tijden van moeite en verdriet. Ze kunnen ervan getuigen dat de Heere erbij was in de nood. In moeilijke tijden was Hij er om te zorgen en kracht te geven. Misschien herkent u zich hierin. Maar onze ervaring in tijden van moeite en verdriet kan ook heel anders zijn. Dat je vanuit je moeitevolle situatie roept om kracht, maar je ervaart niet dat je het krijgt. Je vraagt om genezing, maar het gebeurt niet. God lijkt zo oneindig ver weg te zijn. En zo kan je in moeilijke tijden er nog een probleem bij krijgen. Waar is God? Zorgt Hij nog wel voor mij?

Dat is de ervaring van de dichter Asaf. Hij vertelt erover in Psalm 77. In vers 3 omschrijft hij zijn situatie als ‘de dag van mijn benauwdheid.’ Wat deze benauwdheid precies inhoudt wordt in deze psalm verder niet gezegd. In ieder geval is hij in grote nood. Hij roept tot de Heere, maar hij merkt niets van God. Asaf heeft het er zwaar mee. Bange vragen komen op in zijn onrustig hart. Is God mij niet goedgezind meer? Houdt Zijn liefde voor mij op? Is God niet genadig meer? Heeft Zijn barmhartigheid plaatsgemaakt voor toorn? Deze vragen vliegen Asaf naar de keel en maken zijn dag van benauwdheid nog benauwder. Asaf lijkt met lege handen te staan. Zijn ervaring zegt dat de Heere er niet meer voor hem is. In onze tijd is dit ook een conclusie die mensen snel geneigd zijn om te trekken. Ik ervaar niets van God, dus Hij is er niet. Punt. Maar hier stopt Psalm 77 gelukkig niet. Asaf lijkt door zijn ervaring in het heden met lege handen te staan, maar toch is dat niet waar. Hij heeft iets in handen.

De omslag in Psalm 77 komt door iets waar we in onze tijd niet zoveel waarde hechten: het verleden. Asaf zegt in vers 12: ‘Ik zal de daden van de Heere gedenken.’ Hij staat niet met lege handen, want Hij kent de geschiedenissen van de Heere met Zijn volk Israël. In grootse, meeslepende bewoordingen roept Asaf de doortocht door de Rode Zee in herinnering. God bevrijdde Zijn volk uit Egypte en leidde hen dwars door het water naar een bevrijde toekomst. De dichter roept deze geschiedenis in herinnering en zijn ziel vat moed. Het klagen verandert in juichen. Misschien vraagt u zich af wat Asaf eraan heeft dat de Heere eens, honderden jaren geleden, het volk Israël door die zee heeft geleid. Dat was toen, wat heeft dat met nu te maken? Die geschiedenis heeft alles te maken met het leven van Asaf en ook met ons leven.

Want de God die eens het volk door de Rode Zee leidde is altijd Dezelfde gebleven. De machtige Heere die het volk Israël bevrijdde en leidde is door het geloof ook mijn God. Ik mag bij het volk horen waar de Heere Zijn trouw aan heeft beloofd. De God van toen is ook de God van nu. Dit besef landt in het hart van Asaf en de vreugde breekt door.



Misschien bevindt u zich op dit moment in een dag van benauwdheid. Het heden lijkt een doodlopende weg te zijn naar de toekomst. God lijkt zo ver weg. Sla dan uw Bijbel open en lees over Gods machtige daden: de schepping, de roeping van Abraham, de bevrijding uit Egypte enzovoort. Aan die machtige daden van de Heere mogen we ons vastklampen. En vergeet vooral niet Gods grootste daad te gedenken. Hij heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, tot op het kruis van Golgotha. In die daad zegt de Heere tegen ons: 'Ik ken je diepste nood. Ik heb alles voor je overgehad. Ik laat je niet los. Ik vergeet je niet. Vergeet dat toch nooit, maar gedenk het.' Echt gedenken is niet alleen maar terugdenken aan iets wat eens is gebeurd. Echt gedenken is je leven in het hier en nu laten bepalen door het verleden, waarin God genadig heeft ingegrepen. Ziende op het historische feit van het kruis van Golgotha kunnen we moed vatten voor onze situatie nu en kunnen we hoop vatten voor de toekomst. De geschiedenis van Christus' lijden en opstanding is geen ver, grijs verleden. Het is een blinkend verleden, dat doorstraalt in het heden, tot in Gods eeuwige toekomst. De Schrift roept het ons toe: 'Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!' Iedereen die deze daad van de Heere omarmt heeft toekomst. Eeuwige toekomst.

Ds. M.W. Westerink

verjaardagen



De volgende gemeenteleden hopen in de komende tijd hun verjaardag te vieren:

1-okt	Dhr. A.M. den Hartog	Waterlinie 24	87
6-okt	Dhr. C.T. Blokland	Julianastraat 18	84
8-okt	Dhr. D. de Graaf	W. van Langherakelaan 52	79
9-okt	Dhr. J. den Besten	Julianastraat 11	79
15-okt	Dhr. J.F. Besemer	Menno v Coehoornsingel 48	73
23-okt	Dhr. D. den Besten	Wilhelminastraat 16	83
23-okt	Dhr. J.R.W. Terlouw	Slotlaan 8	75
26-okt	Mevr. A.J. Borst-Vonk	Vlietzicht 131	82
28-okt	Mevr. H. de Graaf-de Bruin	Oranjeplein 1	72
31-okt	Dhr. A.M. Deelen	Van den Boetzelaerlaan 35	76
5-nov	Mevr. P. Kaasschieter-de Bruijn	Bernhardstraat 93	88
10-nov	Dhr. T.C. den Hartog	Hennepstraat 40	77
12-nov	Mevr. M. de Graaf-Streefkerk	Dillenburgstraat 8	70
13-nov	Mevr. T. Pek-den Toom	Lekdijk 47	86
14-nov	Dhr. A.T. Zwijnenburg	Lekdijk 51	70
16-nov	Mevr. M. Peute-van der Kraan	Hennepstraat 6	74
23-nov	Dhr. J. van Wijk	Dillenburgstraat 6	71
30-nov	Mevr. N. Besemer-de Rooij	Menno v. Coehoornsingel 48	74
1-dec	Dhr. W. Rozendaal	Lekdijk 42	77
4-dec	Mevr. P. Blom-Vink	Bernhardstraat 89	89
10-dec	Dhr. J.A. van der Heiden	Vlietzicht 211	84
11-dec	Mevr. C. Bloemendal-de Graaf	Lekdijk 72	74
12-dec	Mevr. C. Vink-Verhoef	Vlietzicht 146	85
14-dec	Mevr. M. van der Heiden-Heikoop	Vlietzicht 211	84
15-dec	Dhr. L. Vonk	Julianastraat 4	80
17-dec	Mevr. C.A. Vonk-Ros	Julianastraat 4	77
18-dec	Mevr. E.A.W. Verveer-v. Kranenburg	Waal 12	74
20-dec	Mevr. T. Bos-Oudijk	Van den Boetzelaerlaan 46	77

Namens de gemeente wensen wij hen een fijne dag toe en Gods zegen over het nieuwe levensjaar.

We willen op D.V. **donderdag 13 december** weer de kerstmiddag voor ouderen houden. We vinden het gezellig als u er dan ook weer bij kunt zijn. We houden u op de hoogte, de uitnodigingen volgen uiteraard later nog.

Graag tot ziens!

**“Laat de kinderkens
tot Mij komen”**



zondagsschool

Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Dan ben je van harte welkom op de zondagsschool! En natuurlijk mag je vriendje of vriendinnetje ook meekomen.

Wat doen we op de zondagsschool?

- We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel
- We praten daarna over het verhaal
- We maken een kleurplaat, knutsel of puzzel

Nog meer?

Ook leren we een Psalm en een Bijbeltekst en daar verdienen je een plaatje mee. Met deze plaatjes kun je een boek sparen.

Waar en wanneer?

Vanaf 2 september elke zondagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur in 't Anker.

Heb je nog vragen?

Bel dan Wilmer Wink (06-30908498) of stuur een mailtje naar:
zondagsschoolrehoboth@gmail.com

Tot ziens!



Restauratie picknickbank achter 't Anker

Op 12 juli is de picknickbank achter het Anker voorzien van nieuwe planken. De bank is een afscheidscadeau, aangeboden door ds. Pleizier aan onze gemeente bij zijn vertrek naar Dirksland. De planken van het zitvlak en bovenop waren geheel doorgerot en aan vervanging toe. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Jacob Schippers en Maarten Hakkesteeft. Hierdoor kunnen wij als gemeente weer enkele jaren van het bankje genieten bij mooi weer.

AVG

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving ingegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook als gemeente Langerak moeten we hier aan voldoen en momenteel loopt een aantal zaken om dit te realiseren. De PKN heeft een instructie opgesteld hoe aan de nieuwe wetgeving te voldoen, als gemeente Langerak volgen we deze richtlijn. Momenteel wordt er een privacyverklaring opgesteld, welke binnenkort wordt gepubliceerd op de website van onze gemeente.

Collecteopbrengsten cvk

De collecten in de diensten hebben de volgende totaal opbrengsten opgeleverd (stand 1-september); maandelijkse telling collecte college van kerkrentmeesters 9598,17 euro, extra collecte college van kerkrentmeesters (cvk) 6835,76 euro, collectes ten bate van het onderhoudsfonds 624,45 euro. De collecteopbrengsten liggen in lijn met de begroting. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Stand vrijwillige bijdrage + giften

Momenteel is reeds een bedrag van 37.300 euro binnen aan vrijwillige bijdragen. In de begroting van 2018 is rekening gehouden met een totale opbrengst van 46.000 euro. Daarnaast is ook een bedrag van 5.000 euro aan giften binnengekomen. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

De kerkrentmeesters

Kerktelefoon

De zomer loopt al weer ten einde. Dus het nieuwe seizoen van de kerktelefoon uitzendingen gaan weer van start. Samen met Nieuwpoort kunt u weer wekelijks op vrijdagavond luisteren naar een meditatie en naar liederen en gedichten, verzorgd door vrijwilligers.

Langerak hoopt D.V. 5 oktober vanaf 19.15 weer voor het eerst uit te zenden.

We hopen er weer een fijn seizoen van te maken.



Zingen na de dienst

Zingen na de kerkdienst:

Ook het zingen na de kerkdienst hopen we weer voort te zetten. We doen dit uit de bundel *Weerklank*.

Twee data geven we alvast door: 21 okt. en 23 dec.

We hopen dat U weer meezingt.

Anneke Versluis en Jopie Hakkesteegt

Tienerclub Menorah

Het is deze keer maar een kort stukje wat ik voor u schrijf over de tienerclub van onze gemeente.

Na een super gezellig fantastisch leuk seizoen was iedereen toch wel toe aan wat andere dingen. Wat langer buiten voetballen of chillen met vrienden/vriendinnen, rust voor de leiding. En dan klaar met het schooljaar...heerlijk op vakantie of logeren of misschien wel een vakantiebaantje. Iedereen zal vast een leuke zomer hebben gehad.

Leiding

Bastine had besloten dat ze ermee stopt als leiding van de tienerclub, wat wij jammer vinden. Bedankt, Bastine. Wij, als leiding, hebben niet alleen maar stilgezeten hoor. We zijn nog op zoek naar versterking voor ons team. We hebben inmiddels iemand benaderd, die erover na wil denken.

Kamplocatie

Er moest ook een kamplocatie gezocht worden en dat valt echt niet mee hoor. Veel aanvragen gedaan, maar lang niet altijd reactie, of het was vol, of maar voor 1 nacht. Maar het is toch gelukt. We gaan dit jaar naar de Boshut in het bosrijke Apeldoorn, weer een andere omgeving.

Thomas, Dirk en Ria zijn er een keer wezen kijken. Of de omgeving geschikt was voor een bosspel, we zitten dit jaar echt midden in het bos, we hoeven niet eerst met de auto op stap. Ook hebben we een snackbar gevonden in de buurt....heeeeel belangrijk voor de zaterdag.

Later zijn Bastiënne en Ria nog een keer richting Apeldoorn geweest, Frouke en Jilke waren er ook bij. Was helemaal goedgekeurd door Frouke, dus we kunnen op kamp. We hebben daar voor het kamphuis in 't zonnetje de hele planning gemaakt voor dit weekend. En het beloofd weer een gezellig tienerkamp te worden.

Komend seizoen

We gaan dit seizoen van start met ons favoriete tienerkamp, van vrijdag 7 t/m zondag 9 september. Begin oktober beginnen we dan weer met de clubavonden, vooral nagenieten van het leuke kamp. Verslag hiervan leest u in de volgende *Signaal*.

OPEN REPETITIE IKK 10 september 2018.



Meezingen met een enthousiast koor en een geweldige dirigent?
Het Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak (IKK) nodigt u/jou uit voor de **OPEN REPETITIE** op D.V. maandag 10 september a.s.

We zingen een breed repertoire aan liederen tot eer van God.
Tijdens onze concerten worden we begeleid door goede musici. Onze dirigent is Peter Burger.

Het IKK telt ruim 110 leden. We kijken uit naar ons ons Kerstconcert in de grote kerk van Leerdam op D.V. 15 december. De volkskerstzang in Groot-Ammers (18-12) staat op het programma. We verlenen ook onze medewerking aan grotere concerten. We hopen op 13 april 2019 een gezamenlijk Paasconcert te geven in de Doelen te Rotterdam.

Al langer eens een kijkje willen nemen bij ons koor? Aarzel niet en zing een avond met ons mee!

De repetities zijn van 20.00-22.00 uur in de Koningskerk, Julianastraat 88, 2967 EG te Langerak.

Weerklank

Weerklank

De afgelopen tijd heeft de kerkenraad verschillende keren uitgebreid gesproken over de bundel *Weerklank* en het gebruik van deze bundel in de eredienst. Na overleg zijn we als kerkenraad met betrekking tot de bundel *Weerklank* tot twee besluiten gekomen:

1. We hebben besloten om de bundel *Weerklank* definitief in te voeren. De bundel voldoet aan de eisen die wij aan een liederenbundel stellen.
2. We hebben besloten om de bestaande liturgische praktijk te continueren. Met 'de bestaande liturgische praktijk' bedoelen we dat in reguliere diensten de voorzang een gezang uit *Weerklank* is en dat we daarnaast in de dienst één psalm uit *Weerklank* zingen.

Schoenendoosactie

Actie4Kids

Wat is er leuker dan een cadeau krijgen?
Iemand anders een cadeau geven! Iets van jezelf!

Door een schoenendoos te versieren en te vullen met allerlei bruikbare en leuke spullen kun je een kind ergens anders op de wereld heel blij maken. Er zijn zoveel kinderen die nog nooit zo'n schitterend cadeau hebben gekregen. Doe(t) u/jij straks in oktober weer mee?

Hier volgt het lijstje met dingen die in de schoenendoos (geen laarzen-
doos!) gaan:

SCHOOLSPULLEN: schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, puntenslijper, liniaal, enz.

TOILETARTIKELEN: tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, spiegeltje, enz.

SPEELGOED: knuffel, autootje, puzzeltje, jojo, kleine bal, knikkers (in zakje), ballon enz. Verder kunt je denken aan haarspelden, ketting/armband, pet, slippers, enz.

U kunt ook een schoenendoos laten vullen voor € 7,50. Dit is incl. verzendkosten. In *De Zaaier* kunt u/jij lezen waar en wanneer de dozen kunnen worden ingeleverd.

Het bijzondere van de schoenendoosactie is dat er bij elke doos een boekje met Bijbelverhalen wordt uitgedeeld.

We geven zo niet alleen nuttige en mooie dingen, maar willen ook laten zien dat God van kinderen houdt.

Groet, Ditte van Wijk-van den Berg

kinderclub 'het Visnet'

Eén keer in de twee weken willen we op donderdagavond van 18:30-19:30 uur club houden met elkaar. Zet de volgende clubdata vast in je agenda, wij hopen op weer een leuk, leerzaam en heel gezellig clubseizoen!

Neem gerust een vriend of vriendin mee naar de club!

Weeknr.	Datum
38	20-09-2018
40	03-10-2018
42	17-10-2018
44	31-10-2018
46	14-11-2018
48	28-11-2018
50	12-12-2018
2	10-01-2019
4	24-01-2019
6	07-02-2019
8	21-02-2019
10	07-03-2019
12	21-03-2019
14	03-04-2019
	Laatste club dag, datum volgt



Als je vragen hebt kan je altijd contact met ons opnemen via kinderclubhetvisnet@hotmail.com.

Groetjes, Eric, Arno en Carolien

Thema: Het verschil tussen Allah en de God van Israël.

Dinsdag 15 mei heet Henk van Merkerk iedereen welkom in een goed gevuld Hervormd Centrum.

Na het gebed leest hij uit Genesis 21:1-21. Dit verhaal is bekend bij joden, christenen en moslims.

Ismaël kreeg 12 zonen, die zijn het begin van de Arabische volken. In de islam wordt Ismaël geofferd. Wij geloven dat het Izaäk was.

Dan geeft Henk het woord aan Farshid Seyed Mehdi. Deze geboren Iraniër was aanvankelijk een fanatiek moslim, maar na zijn bekering tot het christendom vluchtte hij naar Nederland. Daar ontdekte hij dat hij joodse wortels heeft. Farshid kent dus als geen ander de verschillende werelden van de islamitische en joods-christelijke traditie.

Farshid begint met het vertellen van zijn indrukwekkende levensverhaal. Als 17-jarige is hij teleurgesteld in de islam: hij doet zijn best maar krijgt nooit zekerheid of het wel goed genoeg is/of hij gered is. Als hij in het leger dient geeft een andere soldaat hem een Bijbel: als hij het verhaal van de kruisiging leest, en dat de Heere Jezus bad: "Vader vergeef het hun", weet hij, met zijn verstand, dat Jezus de Redder is. Hij vlucht met zijn ouders naar Nederland. Daar ervaart hij tijdens een kerkdienst Gods liefde in zijn hart: hij weet dan zeker dat Jezus ook zijn Redder is.

Hij wil God dienen en start in 1992 de Iraanse kerk. Ook sluit hij zich aan bij "222Ministries". Geïnspireerd door 2 Timotheus 2:2 hebben zij het verlangen om Jezus zichtbaar te maken in Iran, opdat Iran tot zegen wordt voor het Midden-Oosten. Hij laat hierover een filmpje zien. Ze verzorgen 24 uur per dag satellietuitzendingen waarmee men Iraniërs met het Evangelie kan bereiken. En omdat je geen Bijbels mag invoeren in Iran verspreiden ze de Bijbel in het Farshi met een soort creditkaart of een pen met een USB-stick.

Na de pauze vertelt Farshid over de verschillen tussen de God van Israël en Allah:

- *God is een Drie-Eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, en heeft ons lief (1 Joh. 4:16) / Allah kan niet liefhebben.
- *De hemel is vol van God en Zijn heiligheid / Allah is niet in de hemel, daar zijn wel 72 mooie vrouwen en een rivier van wijn.
- *God maakt Zich bekend in Zijn Zoon / Allah maakt zich niet bekend.
- *God is heilig en wij zondigen; Jezus betaalt voor onze zonden met Zijn bloed / Allah weegt je daden: goed of kwaad, teveel kwaad gedaan dan ga je naar de hel.
- *God kent pijn; in de kruisiging van Jezus droeg Hij mijn pijn (Jes. 53:4 en 5) / Allah kent geen pijn/ begrijpt mij niet in mijn pijn.
- *God woont in ons (Joh. 15:4 en 5) / Allah komt niet dichtbij.
- *God geeft Zijn leven, Zijn Zoon om zondaars te redden (Joh. 3:16) / Allah wil zondaars vernietigen.
- *God heeft een Zoon: Jezus het vleesgeworden Woord / Allah heeft geen zoon.

Als een moslim bidt zegt hij 5x per dag: Allah heeft geen zoon, Allah is niet geboren. Dit klinkt ook 5x per dag vanaf de moskee. Daarmee worden de mensen gehersenspoeld. 80 % van de moslims kan niet lezen in de koran, maar als je dit steeds hoort ga je het vanzelf geloven. Veel waarheden van de Thora staan in de koran. Moslims geloven ook dat Maria de moeder van Jezus is. Ze geloven niet dat Jezus gekruisigd is, Hij is weggelopen. Ze geloven dat Ismaël de beloofde zoon van Abraham is, niet Izaäk.

Het systeem van de islam is vijandig, de moslims zijn geen vijanden.

Als een Moslim Jezus leert kennen hoeft hij niemand meer te doden om een plaats in de hemel te krijgen.

Je bereikt niets met discussie: het enige wat de moslims nodig hebben is Gods Liefde leren kennen, en de Heere Jezus als hun Redder.

De laatste oproep van Farshid is: laat je relatie met God zien aan de moslims.

Daarna kunnen er vragen gesteld worden.

Farshid sluit de avond af met gebed en wenst ons Gods zegen.

We kijken terug op een indrukwekkende Israëlavond en wanneer u deze avond nog eens wilt beluisteren kan dit via www.kerkomroep.nl, Nieuwpoort en dan de uitzending kiezen van 15 mei 2018.

Een handvol koren

Binnenkort is het weer mogelijk om het dagboek *Een handvol koren* te bestellen

Een handvol koren (2019) is een uitgave van de Gereformeerde Zendingbond (GZB). Iedere dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen over na te denken en één voor persoonlijke bezinning. Het dagboek bevat ook extra's zoals kinderpuzzels, buitenlandse recepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt. Medewerkers zijn predikanten, zendingswerkers en jongerenwerkers. Het dagboekje kost €10,90, maar liefst €7,- daarvan is betaald voor het zendingswerk.

Geef uw bestelling door aan Ditte van Wijk tel. nr. 0184-602601 of via de mail famwijkvan@gmail.com

Zendingscommissie

Daan en Judith

Graag uw gebed gevraagd voor het werk van Daan en Judith v.d Kraan. Er zijn op dit ogenblik een aantal dingen die niet zo soepel verlopen en dat vergt veel extra energie en veroorzaakt spanning.

Kerstdienst

We zien als commissie uit naar de kerstdienst die we dit jaar weer mogen organiseren in onze kerk, wilt u de voorbereidingen hiervoor ook in uw gebeden gedenken.

De zendingscommissie