

redactie

Beste lezer(es),

Voor u ligt het laatste *Signaal* van 2018. Een extra dik nummer met, naast de vertrouwde rubrieken, aandacht voor diverse bijeenkomsten rondom het Kerstfeest. Daarnaast treft u een informatieve bijdrage rondom het 70-jarig bestaan van de staat Israël aan.

Goede kerstdagen, een gezegend nieuwjaar en veel leesgenoegen toegewenst!

De redactie



Deze uitgave wordt u aangeboden door de hervormde gemeente te Langerak. Heeft u een reactie, suggestie, vraag of opmerking, dan kunt u altijd bellen met de redactie of schrijven naar het kopij-adres.

Redactie Arjan Wink
Wilmer Wink

Kopijadres Melkweg 2b
2967 LA Langerak
(0184) 602138
signaalredactie@hotmail.com

Predikant ds. M.W. Westerink
Slotlaan 6
2967 XE Langerak
(0184) 701361

Scriba A.T. Zwijnenburg
Lekdijk 51
2967 GC Langerak
(0184) 602659

Diaconie A.A. den Besten
Lekdijk 144a
2967 GH Langerak
(0184) 602110

Penningmeester Maurits Versluis
Waal 17
2968 GB Waal
(0184) 601746

't Anker (0184) 602007
Lekdijk 153

Beheerder Fam. De Bruin
't Anker Lekdijk 101
2967 GE Langerak
(0184) 601883



Kerstklokken



*De kerstklokken luiden,
Zij jubelen blij:
De Heer kwam op aarde
Voor U en voor mij.*

*Nee, in de paleizen
Werd Hij niet verwacht,
Al was Hij een Koning
Toch werd Hij veracht.*

*Een stal en een kribbe
Daar legt men Hem neer,
Hoe nameloos groot
Is Uw liefde, o Heer.*

*Bij U wil ik knielen
Mijn Heer , en mijn God,
Gij draagt in Uw handen
Mijn leven, mijn lot.*

*Blijf kerstklokken luiden
Ter eer van dit Kind,
Die zondige mensen
Zo eindeloos mint.*



kerkdiensten

*Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.*

Hartelijk welkom in de samenkomsten van de gemeente!

2019	9.30 uur	18.30 uur
1-jan	Ds. M.W. Westerink (10.00 uur)	Nieuwjaarsdag
6-jan	Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk	Ds. M.W. Westerink
13-jan	Ds. M.W. Westerink (v.h.a.)	Ds. C.M. Baan, Nieuwpoort
20-jan	Ds. M.W. Westerink (h.a.)	Ds. M.W. Westerink
27-jan	Ds. M.W. Westerink (doopdienst)	Dr. T.T.J. Plezier, Groningen
3-feb	Ds. M.W. Westerink	Ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland
10-feb	Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek	Ds. M.W. Westerink
17-feb	Ds. M.W. Westerink	Ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen
24-feb	Kand. C.B. Westerink, Nunspeet	Ds. J.C. Schuurman, Capelle IJssel
3-mrt	Ds. A. van der Stoep, Nieuwland	Ds. M.W. Westerink
10-mrt	Ds. M.W. Westerink	Ds. H.P. Brendeke, Hagestein
13-mrt	Ds. M.W. Westerink (14.30)	Ds. M.W. Westerink (19.30)
17-mrt	Ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden	Dr. H. Klink, Hoornaar
24-mrt	Ds. M. van Duijn, Utrecht	Ds. M.W. Westerink
31-mrt	Ds. M.W. Westerink (v.h.a.)	Ds. T.J. Korten, Lopikerkapel





Kerstevangelie in het verloren paradijs

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. (Genesis 3:15)

Kerst is het feest van licht in de duisternis. Letterlijk, van lichtjes en kerstbomen in de donkere nacht. Maar ook in een diepere betekenis. Het is het feest van het Licht der wereld, dat in een donkere wereld is gekomen. We leven in een donkere wereld, vol dingen die niet goed zijn. Die duisternis van zonde, ziekte en dood is er echter niet altijd geweest op deze aarde. In het begin had God de aarde goed gemaakt. Het was volop licht. De mens leefde in harmonie met God. Maar wij mensen hebben het licht uitgedaan. De slang kwam naar Eva toe en haalde haar en Adam over om de Heere ongehoorzaam te zijn. En de mens deed zoals de satan wilde. Adam en Eva hebben hem geloofd en gehoorzaamd, in plaats van God. De mens was aan de kant van de duivel gaan staan. Hoewel het in eerste instantie zo lijkt dat de duivel gewonnen heeft, is dat toch niet waar. Want de Heere laat het er niet bij zitten. Hij komt naar Adam en Eva toe. Hij roept ze erbij: ‘Adam, waar ben je?’ Hij bestraft de mens, maar doet nog meer. De Heere geeft Adam en Eva en hun nageslacht een belofte mee. Deze belofte staat in Genesis 3:15 en wordt wel de moederbelofte genoemd. Het is de eerste belofte van het evangelie. God belooft iets te doen: vijandschap brengen tussen de mensen en de duivel. Dat is opvallend, want wij mensen waren vrienden van de duivel geworden. Er was geen vijandschap tussen de duivel en ons, maar de Heere gaat die toch maken.



Misschien dat u het nog vaag vindt wat hier bedoeld wordt. Vanuit het Nieuwe Testament wordt echter duidelijk wat de Heere hier belooft. Er zal uit het nageslacht van Eva iemand voortkomen, die de strijd met de duivel aangaat. Iemand die zijn heerschappij over deze aarde niet accepteert. We voelen het denk ik wel aan: die nakomeling van Eva is de Heere Jezus. Gods Zoon is op Gods tijd een verre nakomeling van Adam en Eva geworden. En Hij gaat de strijd met de duivel aan. Hij weerstaat hem in de woestijn. Hij neemt de zonden en de dood op Zich aan het kruis en verslaat op deze manier de duivel. Christus zal overwinnen, daar laat God in Genesis 3 geen twijfel over bestaan. De uitslag van de strijd ligt bij voorbaat vast. God zegt: *Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.* De kop van de duivel zal vermorzeld worden door de Heere Jezus. Hij zal de satan definitief verslaan. Maar de duivel zal Jezus wel schade toebrengen. Hij zal de hiel van de Heere Jezus vermorzelen. De hiel is een gevoelig gedeelte van ons lichaam. Het kan erg pijn doen als je er een wond hebt. De duivel zal de Heere Jezus veel pijn doen. Hij zal Hem verwonden, maar niet overwinnen. Christus werd intense pijn aangedaan aan het kruis. Zijn hiel werd vermorzeld. Maar juist zo verslaat Hij de duivel.

De komst van de Heere Jezus naar deze aarde is voorspeld. Vele malen wordt er in het Oude Testament over Hem gesproken. Ook al op de eerste bladzijden van de Bijbel. Al meteen nadat de duisternis invalt, belooft God dat het licht zal overwinnen. Hij laat deze wereld geen moment achter in wanhoop, zonder uitzicht. Deze beloofde Overwinnaar komt naar de aarde als een klein kindje in doeken gewonden en liggend in een kribbe. En God roept ons erbij en zegt: kom bij de kribbe staan. Zie dit Kind. Geloof in dit Kind. Geloof dat Hij Licht in de duisternis brengt. We leven in een wereld vol duisternis. Maar het kerstevangelie dat vanaf het allereerste begin geklonken heeft zegt ons: het Licht zal overwinnen. Licht is sterker dan duisternis. Dat is zo in letterlijke zin. Als licht en duisternis samenkomen dan overwint het licht en moet de duisternis wijken. Zo is het ook met het Licht der wereld: Hij verdrijft de duisternis. Laten we deze Overwinnaar eren. Kom, laten wij aanbidden die Koning!

Ds. M.W. Westerink

verjaardagen



2-1	Dhr. J. de Graaf	Julianastraat 17	79
9-1	Mevr. H. Aanen-Roest	Lekdijk 132a	79
11-1	Dhr. M. Verheij	Lekdijk 99	73
16-1	Mevr. A.M. van Middelkoop-de Jong	Vlietzicht 224	74
21-1	Dhr. A. van de Haar	Nassaustraat 4	70
22-1	Mevr. A.A. den Besten-Ros	Hennepstraat 23	75
23-1	Dhr. C. de Graaf	Hennepstraat 14	74
24-1	Mevr. A. Renes-den Hartog	Lekdijk 119	71
27-1	Dhr. M. Hakkesteegt	Menno v. Coehoornsingel 46	70
27-1	Dhr. A. Slob	Wouter v. Langherakeln 2	75
1-2	Mevr. J.J. Terlouw-Middelkoop	Wouter v. Langherakeln 56	81
6-2	Mevr. A. Slob-Muilwijk	Lekdijk 137a	70
10-2	Mevr. F. de Zeeuw-Verhoeven	Lekdijk 34	88
10-2	Mevr. W.E. den Hartog-van de Water	Hennepstraat 40	72
11-2	Dhr. A. Slob	Liesveld 9 b	71
11-2	Mevr. A. Terlouw-van der Wal	Slotlaan 8	74
14-2	Mevr. J.A.G. van Merkerk-v. Tergouw	Willem de Zwijgerstraat 9	70
17-2	Dhr. J. Bos	Van den Boetzelaerlaan 46	82
17-2	Mevr. L. Versluijs-Vonk	Dillenburgstraat 1	70
18-2	Dhr. G.C. den Hartog	Julianastraat 41	72
19-2	Dhr. J.J. Hakkesteegt	Vlietzicht 74	87
20-2	Mevr. J. Rozendaal-Prins	Vlietzicht 149	86
27-2	Mevr. H. den Hartog-Alblas	Vlietzicht 223	92
2-3	Dhr. M. van Wijk	Slotplein 41	83
3-3	Mevr. A.J. Beck-den Hartog	Lekdijk 159	83
7-3	Dhr. J. Schippers	Lekdijk 173a	72
8-3	Mevr. L. Versluis-den Uijl	Wouter v. Langherakeln 12	90
15-3	Mevr. L.J. Penning-Suiker	Van Stolbergstraat 8	71
15-3	Dhr. A.C.J. Brouwer	Van der Willighlaan 3	72
19-3	Dhr. C. Boelen	Vlietzicht 126	76
22-3	Mevr. A.M. de Bruin-van de Poll	Julianastraat 43	72
24-3	Mevr. I. de Heer-de Groot	Julianastraat 21	72

De kerstmiddag hebben we inmiddels gehad. We leven toe naar het Kerstfeest.

In het nieuwe jaar staan D.V. de volgende activiteiten op de agenda:

We willen op **dinsdag 12 februari** gaan genieten van de stamppottenmaaltijd, op **dinsdag 9 april** hopen we onze paasmiddag te houden en de datum van het reisje is vastgesteld op **woensdag 15 mei**.

We hopen weer velen te zien bij de bovenstaande activiteiten .

We wensen iedereen gezegende kerstdagen en alle goeds in het nieuwe jaar.

Mery Zwijnenburg, namens de HVD.



bezoekbroeders

Aanstelling bezoekbroeders

Als kerkenraad hebben we de afgelopen tijd overleg gehad over de structuur van de pastorale zorg binnen de gemeente. We hebben besloten om naast de drie wijkouderlingen drie bezoekbroeders aan te stellen, ter ondersteuning van de wijkouderlingen. Een bezoekbroeder wordt gekoppeld aan een wijkouderling. De wijkouderling is eindverantwoordelijk voor de pastorale zorg in de wijk. De bezoekbroeder zal geregeld met de ouderling meegaan op huisbezoek.

Met betrekking tot de aanstelling van bezoekbroeders hebben we als kerkenraad de volgende zaken vastgelegd:

- Bezoekbroeders worden aangesteld door de kerkenraad.
- Voor de taak van bezoekbroeder is belijdend lid zijn een vereiste.
- De bezoekbroeders leggen in een kerkenraadsvergadering de belofte van geheimhouding af.
- Een bezoekbroeder is dit voor de termijn van vier jaar. Na deze periode is er een moment van evaluatie en wordt gevraagd of de bezoekbroeder een volgende termijn van vier jaar wil aangaan.
- Aan de taak van bezoekbroeder zit een maximale termijn van twaalf jaar.

Br. Maarten Hakkesteegt was de afgelopen jaren al bezoekbroeder in de Vijverhof. We hebben hem bereid gevonden om bezoekbroeder te worden in de wijk van oud. Gerard de Bruin. De Vijverhof valt ook onder de wijk van oud. De Bruin. Br. Hakkesteegt zal zijn werk als bezoekbroeder in de Vijverhof gewoon voortzetten. Br. Albert Zwijnenburg heeft aangegeven graag bezoekbroeder te worden in de wijk waarin hij op dit moment nog wijkouderling is. Hij zal in de toekomst samen met de nieuwe ouderling het werk in deze wijk oppakken. Voor de wijk van oud. Marien Jongkind zijn we nog op zoek naar een bezoekbroeder.

We hopen en bidden dat de ouderlingen en bezoekbroeders tot rijke zegen mogen zijn voor onze gemeente.

Ds. M.W. Westerink

zendings- en evangelisatiecie

Kerstdienst

Dit jaar mag onze gemeente weer de kerstdienst organiseren. U bent welkom op **24 december om 20.00 uur** in Langerak.

Wijnactie

We doen ook dit jaar weer mee aan de wijnactie ten bate van Daan en Judith, maar wel iets kleinschaliger.

U kunt 1 of meerdere flessen bestellen bij:

Ditte van Wijk telnr. 602601 of via de mail famwijkvan@gmail.com

De rode wijn kost € 5,85 en de witte € 5,70.

Actie schoendoos

Ik mocht 22 schoendoosjes namens onze gemeente inleveren. Prachtig!
Hartelijk dank,

Ditte van Wijk

zondagsschool

Kerstfeest zondagsschool Rehobôth

Op D.V. tweede kerstdag willen we als zondagsschool met de kinderen het Kerstfeest vieren. We staan stil bij de geboorte van de Heere Jezus. We luisteren naar onder andere de Bijbelse vertelling, een kerstverhaal en we zingen met elkaar.

Wil je weten wat we nog meer doen? Kom dan eens kijken. Je bent met je ouders, familie en vrienden van harte welkom. Na afloop is er nog een verrassing voor de jongste kinderen. De kerstviering begint om 18:30 uur in de kerk. We zien uit naar jullie komst.

Tot ziens,

Wilmer Wink, Annemarie Hakkesteegt, Corianne Voets, Henny Brokking, Jeanet Korevaar, Thirza Blokland en Jantine de Jong

Kinderclub het Visnet

Hallo allemaal,

Inmiddels is de kinderclub weer volop bezig en hebben we al veel kinderen die op de club komen. Om de week op donderdagavond komen we bij elkaar om met elkaar eerst naar een verhaal uit de Bijbel te luisteren.

Ook werken we met het boekje "Click", waar de kinderen verschillende vragen of spellen over het Bijbelverhaal in kunnen maken. Daarna gaan we knutselen, spelen we een spel of doen we andere leuke dingen.

Tijdens de eerste clubavonden zijn de kinderen al druk aan het timmeren en schilderen gegaan om een mooi dienblad te maken. Ze zijn prachtig geworden en de kinderen hebben zich als ware timmermannen of timmervrouwen laten zien.

Op 3 november hebben we sponsoravond gehouden, waar we geld op hebben gehaald voor het thema "open je ogen" van de HGJB. We hebben, met hulp van de 20+-club, stapels pannenkoeken gebakken en hebben alle belangstellende volop kunnen laten genieten van een grote pannenkoekenmaaltijd. De kinderen hebben hun dienbladen gebruikt om al deze lekkere pannenkoeken uit te delen aan de mensen. We hebben het prachtige bedrag van 478 euro opgehaald. Met dit geld kunnen ze mensen in Egypte helpen, die steun nodig hebben voor jeugdwerk, kinderopvang of het bouwen aan nieuwe kerken.

Heb je ook zin om een keertje te komen kijken bij de club?

Kom gezellig een keertje langs! We hebben om de week op donderdagavond club van 18:30 tot 19:30 uur.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op:

kinderclubhetvisnet@hotmail.com

Met vriendelijke groeten,

kinderclub het Visnet
Eric, Carolien en Arno



Kerstconcert IKK

"Een groot en machtig wonder"

Zaterdag 15 december in de Grote Kerk, Kerkstraat 23
in Leerdam, aanvang: 20.00 uur.

Het Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak o.l.v. Peter Burger nodigt u uit om op D.V. zaterdag 15 december te komen luisteren, meezingen en genieten van dit aloude kerstverhaal.

M.m.v. Lianne Laurens, fluit; Hendrik v. Veen, orgel; Kees de Bruin, vleugel; Che Vanno, strijkersensemble. De solist is Robert Molenaar.

Entree € 10,00. Kaarten via de leden, bij chr. boekhandel de Fakkel in Leerdam of via www.ikknieuwpoort-langerak.nl.
Bij de kerk € 12,50 / €5,00.

Het belooft een mooie en inhoudsvolle avond te worden. Van harte welkom!

kerkrentmeesters

Onderhoud

Afgelopen periode zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de kerkelijke gebouwen. Van de kerk is een aantal deuren aan de buitenzijde geveerd en rondom het Anker zijn tegels gelegd, zodat onderhoud aan het Anker beter uitvoerbaar is. Verder is de jaarlijkse onderhoudsbeurt aan de CV-installaties weer uitgevoerd.

Momenteel loopt een traject voor aanvraag van een instandhoudingssubsidie bij uitvoering van onderhoud aan het stucwerk en voegwerk van de kerk. Wanneer deze aanvraag wordt goedgekeurd, worden de kosten gedeeltelijk vergoed door de overheid. Planning is om het onderhoud aan stucwerk en voegwerk in 2020 uit te voeren

Klusjesdag

Veel vrijwilligers van onze gemeente zetten zich het hele jaar door in voor het onderhouden en schoonmaken van de kerk, 't Anker en de pastorie. Veel mensen hebben ieder een eigen taak, waarvoor ze (ooit) gevraagd zijn. Maar ook vinden er veel werkzaamheden op eigen initiatief plaats, zonder dat de kerkrentmeesters hierom hoeven te vragen. Zo vindt er veel zichtbaar en onzichtbaar werk plaats, waarvoor hartelijk dank.

Naast al het werk wat er al gebeurt, is er nog een aantal klussen die nog uitgevoerd kunnen worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het schilderwerk in de kerktoren, het onkruidvrij maken van het straatwerk, het snoeien van de diverse struiken, het ophogen van wat straatwerk, etc. Het idee is om dit met een aantal mensen van onze gemeente op een zaterdag in het voorjaar en in het najaar uit te gaan voeren. Begin volgend jaar volgt er meer informatie over hoe en wanneer.

Actie kerkbalans 2019

De vrijwillige bijdrage blijft een belangrijke post op de begroting van de kerkrentmeesters. Daarom worden onze gemeenteleden ook volgend jaar weer bezocht door een van de leden van de commissie van beheer. In het stukje over de financiële stand van zaken over 2018 kunt u lezen dat de stand van de vrijwillige bijdrage dit jaar ook weer in lijn met de begroting ligt. Begin volgend jaar volgt meer informatie over Actie kerkbalans 2019.

Collecteopbrengsten CvK

De collecten in de diensten hebben de volgende totaalopbrengsten opgeleverd (stand 1-december): maandelijks telling collecte college van kerkrentmeesters 13.239 euro, extra collecte college van kerkrentmeesters 9.022 euro, collectes ten bate van het onderhoudsfonds 995 euro. De collecteopbrengsten liggen in lijn met de begroting. De dankstondcollecte heeft het bedrag van 3.417 euro opgebracht waarmee de begroting van 3.500 euro nagenoeg behaald is.



Stand vrijwillige bijdrage

Momenteel is reeds een bedrag van 43.691 euro binnen aan vrijwillige bijdragen. In de begroting van 2018 is rekening gehouden met een totale opbrengst van 46.000 euro. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Begroting 2019

De begroting 2019 van de kerkrentmeesters is in de kerkenraadsvergadering van 13 november besproken en goedgekeurd. Hierna heeft de begroting een week ter inzage gelegen bij de scriba voor de gemeenteleden. Vervolgens is deze bij de PKN ingediend.

Israël 70 jaar

Israël – 70 jaar

In 1948 is de staat Israël opgericht en dat betekent dat 2018 een jubileumjaar is voor het land!

In dit *Signaal* willen we daar bijilstaan en u wat achtergrondinformatie geven over de totstandkoming van de staat Israël.

Jesaja 66:8

Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weëen gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.

Is deze profetie uit Jesaja geen vervulling van de oprichting van de staat Israël op 14 mei 1948?

Aan het eind van de 19^e eeuw komen er al groepjes Joden naar Palestina zoals het toen nog heette. Zij komen vooral uit Oost-Europa en zijn de eerste zionisten. Dit zionisme krijgt steeds vastere vormen: Israël is de plek waar Joden een thuisland willen, een gebied dat toen nog deel uitmaakte van het Ottomaanse rijk. De eerste kibboetsen ontstaan. Steeds grotere groepen Joden willen hun thuis in Israël opbouwen. Het verlangen om niet alleen in Israël te wonen, maar het ook een eigen staat te mogen noemen groeit. De Britten stellen de Balfourverklaring op waarin ze de Joden een thuis in Palestina beloven. De staat 'Israël' gloort aan de horizon. Met de opkomst van het nazisme lijkt die droom uit beeld te verdwijnen. Maar de Holocaust doet de wereld beseffen dat het de wens van de Joden een eigen staat te willen hebben, niet langer kan negeren. Op 29 november 1947 stemmen de Verenigde Naties in met het delingsplan van wat nog over is van het gebied Palestina. Het Britse gebied zou worden opgedeeld in een Joods en een Arabisch deel en Jeruzalem zou onder internationaal bestuur worden geplaatst. De Joodse leiders gingen akkoord, maar de Arabische leiders niet. Zij geboden vervolgens de Arabieren om het land te verlaten. De Arabische belofte dat de Palestijnen zouden kunnen terugkeren naar Israël beïnvloedt nu al 70 jaar het conflict in het Midden-Oosten.



70 jaar

Zeventig. Het is als het gaat om getallen in de Bijbel het getal van de ultieme compleetheid. Jacob trok met zijn 70 nakomelingen naar Egypte om te ontkomen aan de hongersnood die woedde in het land Kanaan. Oftewel: een heel volk werd voor uitsterven behoed. Zeventig helpers stelde Mozes aan op advies van zijn schoonvader. De Heere Jezus deed hetzelfde toen hij zeventig mannen twee aan twee het land instuurde. Het was een compleet leger van helpers en getuigen. Zeventig jaren duurde de Babylonische ballingschap. Een mensenleven lang, wil daarmee gezegd zijn. Want is het niet Mozes die in ps. 90 'de dagen van onze jaren' op zeventig stelt? Zeventig staat in de Bijbel voor alles. Het omvat de gojim, de heidenen, de zeventig volkeren die er zijn naast Israël. Een getal dat, volgens Deuteronomium 32:8, hetzelfde is als het getal van de zonen van Israël. Het Sanhedrin telde niet zomaar 70 leden. Je zou kunnen zeggen dat in het Sanhedrin niet alleen het Joodse volk maar de hele wereld Jezus veroordeelde. Zeventig stieren werden er geslacht op het Loofhuttenfeest. Voor ieder volk een. Israël wordt in deze getallensymboliek gezien als de middelaar van het heil voor de hele wereld. Zeventig is zeven keer tien. Het kan niet completer. Of toch wel? De Heere Jezus stelt namelijk dat volgelingen van Hem hun broeders niet zeventig keer, maar zeventig keer zeven keer hebben te vergeven (Matth. 18:22) Het is alsof Hij zeggen wil dat er aan de compleetheid van de vergeving geen eind is. Eindeloos, eeuwig is het.

14 mei 1948

Op 14 mei 1948 spreekt David Ben Goerion in Tel Aviv de onafhankelijkheid van de staat Israël uit. En hij mag zich de allereerste premier van het kersverse land noemen. Maar al na 1 dag klinken er schoten en wordt Israël door zijn buurlanden aangevallen. Het zijn Egypte, Jordanië, Irak, Syrië en Libanon. De Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog is een feit. Israël heeft een gebrek aan wapens, maar krijgt een wapenzending uit Tsjecho-Slowakije. Tegen alle verwachtingen in wint Israël deze oorlog. Het verlies van de Arabische landen komt voor een groot deel doordat ze elkaar niet vertrouwden. De verloren oorlog wordt door de Arabieren omschreven als de Al Nakba (De Ramp). In 1949 worden wapenstilstanden afgesloten tussen enerzijds Israël en anderzijds de Arabische landen, uitgezonderd Irak. Het zijn geen vredesakkoorden, want vrede sluiten wordt door de Arabieren als verraad gezien. Uit veel landen in het Midden-Oosten trekken Joden naar Israël. In 1949 krijgt Israël ook het lidmaatschap van de Verenigde Naties.

Maar het blijft onrustig de eerste 25 jaren in het nieuwe Israel.

- 1956: Suezcrisis

- 1964: Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) wordt opgericht. Het doel van de PLO is de vernietiging van de staat Israël en de vestiging van een Palestijnse staat in diens plaats.

- 1967 Zesdaagse oorlog

- 1973 Jom-Kippoer-oorlog. Deze kon Israël winnen door de moedige manier van oorlogvoeren, maar vooral de dankzij de militaire blunders van Egypte.

Zo zijn er de afgelopen jaren nog meer onenigheden geweest, maar steeds weer overwint Israël.

De constante (oorlogs)dreiging en het zich staande moeten houden te midden van vijanden, is de drijfveer voor de Joodse staat om van niemand afhankelijk te willen zijn. En in tegenstelling tot hun buurlanden doen ze dat zeer goed. De Israëlische economie draait erg goed en ze zijn op veel terreinen toonaangevend.

Huidige Israël

En nu leven we in het jaar 2018. Hoe is het nu met de staat Israël?

Naast de moeilijkheden en problemen in Israël is het wel een feit dat Israël gesteld is tot een licht voor de volken. In Jes. 35 lezen we dat de woestijn zal bloeien als een roos en zien we dat in de afgelopen 70 jaar ook niet voor onze ogen gebeuren? Op het gebied van irrigatie is Israël toonaangevend. De druppelirrigatie is een Israëlische uitvinding. Op deze manier krijgt elk plantje water direct bij de grond en gaat er geen kostbaar water verloren. Ook zijn ze in de Negevwoestijn in staat om zout water via zonnepanelen te ontzilten om er bruikbaar water voor bevoeding van te maken.

En wat dacht u van de hoogstaande high-tech wetenschap. Zo'n 45% van de inwoners van Israël heeft een universitaire opleiding en het land spendeert meer geld aan onderzoek en ontwikkeling dan welk ander land ook. Het heeft het hoogste aantal artsen, wetenschappers en ingenieurs per hoofd van de bevolking. Op het totaal van de wereldbevolking is nog niet eens 0,5% Joods, maar toch tekenen ze voor een kwart van alle uitgereikte Nobelprijzen. Meer dan 90% van de Israëlische woningen gebruikt zonne-energie voor het verwarmen van water: het hoogste percentage in de wereld.

Toekomst Israel

Ha-tikwa is de veelzeggende naam van het Israëlische volkslied, dat eindigt met de woorden: "De hoop die al 2000 jaren leeft een vrij volk te zijn in ons land. Het land van Sion en Jeruzalem."

Is die hoop vervuld? Het antwoord is nee, want er is nog een 'missing link': God, Israël en het Davidisch koningshuis, dat echter eens zal terugkeren in de Persoon van de beloofde Messias, Die 'als een herder Zijn kudde zal weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden, Jes. 40:11. Dan zal het voortdurende heimwee voorgoed ten einde zijn, want "in Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen".(Jer. 23:6)

Voor eeuwig gegeven

In Gen. 13:15 lezen we: "Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. We kennen de stelling 'eens beloofd, altijd beloofd', maar dat gaat maar ten dele op. Dat blijkt wel uit het feit dat de Heere bij de verbondssluiting met Israël ook een aantal belangrijke voorwaarden stelt. Zo lezen we in Lev. 25:23 dat het land de HEERE toebehoort en Hij het als Eigenaar Israël in bruikleen gaf. Zolang het volk gehoorzaam was en trouw bleef aan het verbond, mocht het in het land wonen en genieten van Gods zegeningen en bescherming (Deut. 4:40; 28:1-14) Als ze zich niet aan Gods voorwaarden hielden, werden ze door de HEERE Zelf uit het land geworpen (Lev. 18:28). "Omdat u niet naar Mijn woorden hebt geluisterd, zie, Ik ga een boodschap zenden en Ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heere, en ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Ik zal hen over dit land bijeenbrengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting, en tot eeuwige puinhopen (Jer. 25:8b-9).

Wat zijn die voorwaarden voor herstel?

Zoals de HEERE Zelf het volk uit het land heeft weggerukt en verstrooid onder de volken, zo wil Hij ook Zelf het volk weer terugbrengen (Deut.28:63; Jer. 31:10) In Deut. 30: 1-5 stelt Hij een aantal belangrijke voorwaarden:

*Het volk moet Gods Woord weer ter harte nemen

*Het volk moet zich bekeren tot de HEERE

*Het volk moet Zijn stem gehoorzamen met heel hun hart en alles doen overeenkomstig wat Hij hen gebiedt.

Pas dan zal de HEERE een omkeer brengen in hun gevangenschap en bijeenbrengen uit alle landen waarheen Hij hen verspreid had. De volgorde is dus eerst bekering en dan herstel! Is het volk in de aanloop naar 1948 tot bekering gekomen? Het antwoord is *nee*.

Kunnen we in 1948 dan niet Gods hand zien? Ja, zeker wel!

Welke plaats heeft 1948 dan in Gods plan? De huidige terugkeer kunnen we tot op zekere hoogte vergelijken met de terugkeer die onder Ezra en Nehemia plaatsvond. In die tijd zien we ook dat een deel, voornamelijk vanuit Babel, terugkeert naar het land. Waarom moest het volk deels terugkeren? Mede omdat de profetieën met betrekking tot de komst van de Messias in vervulling moesten gaan. De Heere Jezus zou volgens de profeet in Bethlehem worden geboren en niet ergens in Babel. Wat betreft de *wederkomst* lezen we dat Zijn voeten op de Olijfberg (dus in Israël) zullen staan; dat deze zal splijten en een vluchtweg voor hen zal creëren (Zach. 14:3-5). Opnieuw moet het volk dus wel *deels* in het land zijn, maar zal ook deels via een vluchtweg het land opnieuw moeten ontvluchten.

De huidige staat Israël is dus wel in overeenstemming met het scenario dat de profeten schetsten. De Joodse staat van vandaag is voorzien en moet komen om het wereldtoneel gereed te maken voor de vervulling van de profetieën m.b.t. de eindtijd. In Matt. 24 vergelijkt de Heere Jezus deze fase met barensweeën. De weeën zullen steeds heviger worden, maar tegelijk weten we ook dat de komst van het Kind (de Messias) dichterbij komt. Het volk zal in een tijd van grote benauwdheid tot bekering komen (Zach. 13:9)

Herstel Israël

Het herstel van Israël is een van de grote thema's in de Bijbel. Alle profeten spreken hierover. Zo ook de profeet Zefanja. Als een van de weinigen behoorde hij tot het gelovig overblijfsel van zijn tijd. God is altijd door dit overblijfsel blijven werken (Rom. 11:1-5), zo ook in die laatste fase voor Christus' wederkomst. "Maar Ik zal in Uw midden doen overblijven een elendig en arm volk. Zij zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hun schrik aanjagen. Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien' (Zef. 3:12-15).

Ja, er is nog een heerlijke toekomst! God Zelf zal een grote omkeer brengen in Israëls gevangenschap en hen maken tot lof onder alle volken! Dan zal het volk bevrijd zijn van onderdrukking en Israël een land van veilig thuishkomen zijn.

Uiteraard is er nog veel meer over te schrijven, maar we hopen u hiermee enige informatie gegeven te hebben over de bijzondere positie die Gods land en volk inneemt.

En laten we met ps. 122 blijven bidden om de vrede van Jeruzalem. En in Gen. 12 lezen we al die geweldige belofte die Abram meekreeg: Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Shalom,
Commissie Kerk&Israël Nieuwpoort-Langerak

Begin links bovenaan bij de Z. Volg de pijlen. Sla steeds 1 letter over. Als je het goed doet eindig je bij de S. De letters achter elkaar vormen een tekst.



Oplossing: